

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



Eredienst op zondag 16 april om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. Tjerko van der Woude

Organist: Geert Doornbos

Lector: Theresia Sportel

Kindernevendienst: Geen

Collecten 1e: **Kerk** 2e: **Diaconie**

Eredienst op zondag 23 april om 09.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. Alberte van Es

Organist: Geert Doornbos

Lector: Alies Westerdijk

Kindernevendienst: Ellen Dijkman

Collecten: 1^e **Kerk** 2^e: **Diaconie**



Zondagavond 23 april om 19.30 uur is er een Vesperdienst in de OLVK in Tinallinge

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Derk Meijer

Nadien is er desgewenst gelegenheid tot het samen drinken van een kopje koffie/thee. Bij de uitgang staat een schaal voor een vrije bijdrage ten behoeve van de onkosten van de dienst.

Donderdagavond 20 april is er weer een zangavond te Viskenij

Voorganger: Ida Staal & Trix Mulder

Organist: Geert Doornbos

Anita Meijer & Jannie Top verzorgen de koffie.



Zondagavondzang van 19.00-19.40 met zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer: vanuit de Immanuelkerk(16 april) en GKV "Het Anker" Lewestraat Baflo(23 april).

Presentatie en organist op zondag 16 april: Klara Norg en Geert Doornbos

Presentatie en organist op zondag 23 april: Gré de Boer en Geert Doornbos

De diensten in de Immanuelkerk zijn te beleven via:

[Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl](http://Protestantse%20gemeente%20Baflo%20c.a.%20-%20Kerkdienstgemist.nl)

Medeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 2 april j.l. ging met onze hartelijke groet naar **mevrouw Gré Thedinga- Schutter** aan de Margrietlaan. Ze werden bezorgd door Janneke Rispens. U verbleef een aantal weken in het Heymanscentrum in Groningen maar bent heel dankbaar om weer in Baflo, in uw eigen huis terug te zijn. Wij wensen u alle goeds en Gods zegen toe.

Tevens is er een cadeautje naar **Roos Hesseling** gegaan. Trix Mulder heeft het cadeautje bij haar gebracht. Roos is een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het was wel even schrikken Roos, voor jezelf maar ook voor jullie gezin, gelukkig gaat het weer de goede kant op. Wij wensen jou, jouw ouders en Sanne en Daan alle goeds toe.

De bloemen van Paaszondag zijn met een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar **Marleen Stokroos** en haar gezin in Sauwerd gegaan.

De bloemen zijn door ondergetekende bij Marleen en haar gezin bezorgd.

Bedankt voor jouw enorme inzet voor onze gemeente en zeker ook voor de 8 vesper- en erediensten rondom de Stille Week & Pasen. Helaas is(was) Marleen door Corona geveld en is ze uiteindelijk in 5 diensten voor gegaan. Gelukkig hebben onze gemeenteleden

Theresia Sportel & Trix Mulder de dienst op Goede Vrijdag met veel liefde opgepakt en heeft **Henk Veenstra** op uitstekende wijze de dienst, met de preek van Marleen, op Paasmorgen uitgevoerd. Alle 3 heel **hartelijk dank** hiervoor!!!

Marleen, ook vanaf deze plaats wensen we jou heel veel sterkte en beterschap toe. We hopen dat je snel jouw taken in de gemeente weer kunt uitvoeren.

Wij wensen jou en jouw gezin alle goeds en Gods zegen toe.

Onze gedachten gaan ook uit naar Frieda, Eeke, Anneke, Marion en Martin, hun kinderen en andere dierbaren van mevrouw **Gré Tillema-Hoeksema**. Op dinsdagmiddag 28 maart overleed ze in liefdevolle nabijheid van haar dochters. Op maandag 3 april gedachten we haar leven en namen we afscheid van haar in een dienst in de Immanuelkerk, waarna we haar op de algemene begraafplaats te Baflo ter aarde legden naast haar man Klaas en in de handen van God. Op de kaart stond een lied, woorden die ze lang bij zich heeft gedragen; ***Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.***

Wij wensen jullie, de kinderen en kleinkinderen deze liefde en nabijheid van God en ook van mensen toe in het verlies van jullie lieve en zorgzame moeder en oma.

Correspondentieadres: Winsumerweg 7, 9953 PA Baflo.





Deze nabijheid, liefde en vrede wensen we ook alle anderen toe. Hen die het moeilijk hebben, maar ook hen waar het goed mee gaat. Opdat we ons in ons leven allemaal gedragen weten. Gedragen door Hem die ons leven en licht geeft, door de duisternis heen.

Mededelingen en vooraankondigingen:

Zo nu en dan krijgen we de vraag of tijdens de afkondigingen van de bloemengroet niet nog wat meer vertelt kan worden om medeleven met elkaar te versterken. In het kader van **privacy** is dit een lastig punt. Ook bleek in het verleden dat het meer vertellen en doen van voorbede aan hen die de bloemen ontvangen niet door iedereen op prijs werd gesteld. We hoorden her en der geluiden dat mensen dan maar liever geen bloemen kregen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, waardoor we na een korte periode van meer benoemen en voorbede doen, dit weer achterwege hebben gelaten. Een ander lastig punt is b.v. het vermelden van een huisadres van oudere, veelal meer kwetsbare gemeenteleden die net uit het ziekenhuis zijn gekomen of juist naar het ziekenhuis zijn gegaan. Mensen met goede zin geeft je hiermee informatie maar mensen met kwade zin ook. Dat maakt ons terughoudend. Zeker in het verstrekken van persoonsgegevens in de papieren kerkbode die door de gehele provincie gaat. Mocht u toch graag een adres willen hebben omdat u een kaartje wilt sturen en deze niet anderzijds kunt achterhalen, nodigen we u uit om even contact met ons, Jannie Dijkman of Marleen Stokroos op te nemen. Wij kunnen u vast verder helpen.



Vrijdag 14 april a.s. concert Excelsior in de Immanuelkerk(zie poster).



Het beloofd een prachtig concert te worden, maar....vol = vol.
Het concert is ook te beleven via:

: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl



Deelbosjes kunnen ook nog op zondag 16 april worden ingeleverd.



Zondag 16 april: Lezing door **dr. Adrie v.d. Laan:**

'Rudolf Agricola, advocaat van beschaving'

Adrie van der Laan, werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen en kenner van het werk van Rudolf Agricola, vertelt over het gedachtengoed en het humanistische onderwijsideaal van het 'Licht van Frisia'. De in Baflo geboren Agricola (1443-1485) groeide na zijn vroege dood uit tot een humanistisch icoon. Zijn gedachtengoed is via Erasmus, die hem als held koesterde, in Noordwest-Europa eeuwenlang de basis van het onderwijs geweest. Hoe kon Agricola zich ontwikkelen tot Europese geleerde? Wat waren zijn ideeën? Kunnen we in de huidige maatschappij nog iets van hem leren? Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen. Wanneer: **Zondag 16 april 15.30 – 16.30 uur**. Plaats: **Laurentiuskerk, Kosterengang 1** in Baflo. Toegang: € 7,50- incl. consumptie (ter plekke te voldoen, pinbetaling mogelijk). Kerk open om 15.00 u. Na afloop kan er worden nagepraat met koffie/thee/een drankje en Agricolakoek. Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld. info@agricolalaurentius.nl Van harte welkom namens de Stichting Agricola Laurentius.



Op **maandag 17 april a.s.** is er weer een kerkenraadsvergadering. We beginnen om 19.30 uur. Als u iets voor de agenda heeft of graag met ons wilt bespreken dat kunt u dit aangeven via scribakerkraad@gmail.com. of via een kerkenraadslid. En als u wilt aanschuiven, laat dat dan ook even weten.



Donderdagochtend 20 april van 10.00-11.30 uur koffie-inloop in de consistoriekamer van de **Immanuelkerk**. Iedereen is van harte welkom! Ook als je alleen maar even binnen wilt lopen om iets af te spreken o.i.d. Als de deur op slot is, kan je de bel bij de deur aan de zijkant van de kerk gebruiken. Dan doe ik open. Ik hoop u dan weer te ontmoeten(Marleen).



Gemeenteavond op woensdag 26 april:

Deze avond zal in het teken staan van de **toekomst van onze kerk**. De huidige samenstelling van de kerkenraad maakt het noodzakelijk om gemeente breed de situatie te bespreken. Ds. Heleen Maat(regiopredikant) zal op deze avond aanwezig zijn om vormen van samenwerken toe te lichten. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Zie ook de uitnodigingsbrief bij Onderweg.

Aanvang: 20.00 uur(vanaf 19.45 uur inloop en koffie/thee) in de Immanuelkerk.



Donderdag 11 mei, Koffie met gebed en gesprek Viskenij, van 14.30-16.00 uur wil Marleen graag weer met de bewoners van Viskenij koffie drinken en bijpraten.



PERSBERICHT 'VERTEL WAT JE ZIET' – kerken, Israël en de Palestijnen

Wie kent niet de spagaat van enerzijds je afkeer van antisemitisme (lees bijvoorbeeld de prachtige biografie over Etty Hillesum van Judith Koelemeijer en je ervaart weer de verbijstering over de Jodenvervolgning) en anderzijds je afkeer van de politiek van de staat Israël jegens de Palestijnen?

Ds. Liesbeth Burger, PKN- emeritus-predikant te Lochem, was recent enkele maanden in Israël en de door Israël bezette gebieden. Dit in het kader van EAPPI, het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël, dat uitgaat van de Wereldraad van Kerken.. Ds. Liesbeth Burger was daar als één van die waarnemers.

Op **dinsdagavond 16 mei 2023** komt zij in de PKN-kerk van Ezinge aan de Torenstraat haar verhaal vertellen, vertellen wat zij heeft gezien.. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Wij nodigen kerkenraden en leden van ons omringende gemeenten en ook ieder ander die geïnteresseerd is, uit om deze avond bij te wonen. Het zou fijn zijn als u tevoren opgeeft of u komt. Stuur een mailtje naar ds. Aart van Lunteren (emerituspredikant en lid van de Werkgroep Vorming & Toerusting te Ezinge): a.van.lunteren@solcon.nl Wij hopen als bijzondere gast op die avond oud-diplomaat Eric Ader.

<https://www.perspectief.nu/k/nl/n35688/news/view/1374281/1276125/israel-palestina-waar-staan-we-interview-met-oud-diplomaat-erik-ader.htm>



Ouderenmiddag(75+ en andere belangstellenden) op donderdag 25 mei:

Op donderdagmiddag 25 mei a.s. van 15.00 – 16.30 uur wordt er weer een ouderenmiddag(75 plussers en andere belangstellenden) in de Immanuelkerk gehouden. Medewerking wordt verleend door mevrouw Gini Zwart(en mogelijk haar vriendin.) Zij zingen o.a. liederen uit Johannes de Heer. U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging van de wijkmedewerkers. We hopen op een fijne en gezellige middag samen.



Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Ina Laan, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit voor zaterdagavond aan het einde van de **even week** doorgeven aan Jannie Dijkman, bij voorkeur per e-mail: janniedijkman@live.nl
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Marleen Stokroos en Jannie Dijkman.

