

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Eredienst op zondag 19 maart om 9.30 uur in **Laurentiuskerk,
4e zondag 40 dagentijd**

Voorganger: Mevr. Alexandra Matz

Organist: Geert Doornbos

Lector: Alies Westerdijk

Kindernevendienst: Linda van der Wal

Collecten 1e: Kerk 2e: **Missionair werk**

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in de voetsporen van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.



Eredienst op zondag 26 maart om 9.30 uur in de **Immanuelkerk(ovb),
5e zondag 40 dagentijd**

Voorganger: Jeroen Dijkgraaf

Organist: Arie van Ballegooijen

Lector: Suzan Rustema

Kindernevendienst: Geen

Collecten: 1^e Kerk 2^e: **Werelddiaconaat**

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer dat opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.



Donderdagavond 30 maart is er weer een zangavond te Viskenij

Voorganger: Dries Kwakkel

Organist: Geert Doornbos

Tineke Drenth en Leny Poelstra verzorgen de koffie.

Zondagavondzang van 19.00-19.40 met zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer in en vanuit GKV "Het Anker"
Lewestraat Baflo.

Presentatie op zondag 19 maart: Henk Veenstra

Organist op zondag 19: Geert Doornbos

Zondag 26 maart: vanuit het Zonnehuis in Zuidhorn(Aanvang: 18.30 uur).



De diensten in Concordia(Laurentius- én Immanuelkerk) zijn te beleven via:
Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemengroet van **zondag 5 maart j.l.** ging met onze hartelijke groet naar **Albert & Theresia Sportel**. Ze werden bezorgd door Lies Kruizenga. Albert je hebt een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, gelukkig was de aanleiding snel verholpen en mocht je na een paar dagen weer naar huis. Wij wensen jullie samen alle goeds toe.

De bloemen van **zondag 12 maart j.l.** ging met onze hartelijke groet en beterschap naar **dhr. A. Kuizenga** in Viskenij. Ze werden bezorgd door Andries Dijkstra.

U verblijft (tijdelijk) in Viskenij omdat het ouder worden en het daarbij komend verlies van kunnen, u steeds meer parten speelt. U heeft meer zorg nodig en hoopt er te kunnen blijven. Daarnaast, het was niet de aanleiding maar wel een mooie bijkomstigheid om u in de bloemen te zetten, bent u vorige week woensdag 97 jaar geworden. Ja, dan ben je gewoon oud.

Wij wensen u veel goedheid, sterkte en Gods zegen toe.

Ook willen we mevrouw **Annie Meima – Luurtsema** een hart onder de riem steken. Zij is enige tijd geleden vanuit de Floraborg in Winsum opgenomen in de Twaalf Hoven. Een kaartje zal haar goed doen: Haar adres is: Afd. Wierdezoom/kamer 7 Meeden 1 9951 HZ Winsum.

Tevens noemen we nogmaals het adres van mevrouw **Gré Thedinga-Schutter**: Heymanscentrum(Afd. Boterdiep 544) Henri Dunantlaan 20 9728 HD Groningen.

We wensen u beiden heel veel kracht en sterkte toe en een hartelijke groet vanuit de Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Er zijn meerdere mensen in onze gemeente die hun weg gaan met ziekte van henzelf of van dierbaren en/of met verlies, eenzaamheid of andere zorgen. Ook u wensen we de nabijheid van God en mensen toe, dat God Zijn licht over u allen laat schijnen.



Mededelingen en vooraankondigingen



De Poort GKV Winsum, nodigt ons van harte uit om ook te komen.

Op **maandag 20 maart a.s.** is er weer een kerkenraadsvergadering. We beginnen om 19.30 uur. Als u iets voor de agenda heeft of graag met ons wilt bespreken dat kunt u dit aangeven via scribakerkraad@gmail.com, of via een kerkenraadslid.

En als u wilt aanschuiven, laat dat dan ook even weten.



Donderdagochtend 23 maart van 10.00-11.30 uur koffie-inloop in de consistoriekamer van de Immanuelkerk. Iedereen is van harte welkom. Als de deur op slot is, kan je de bel bij de deur aan de zijkant van de kerk gebruiken. Dan doe ik open. Ik hoop u weer te ontmoeten(Marleen).



Koffie drinken Viskenij, donderdagmiddag 23 maart van 14.30-16.00 uur wil ik graag weer met de bewoners van Viskenij koffie drinken en bijpraten. Ik moet nog even vanuit de organisatie horen of de verschuiving van de dinsdag naar de donderdag vanuit hen ook kan. Zonder tegenbericht gaat de donderdag door(Marleen)!



Donderdag 23 maart a.s. een uitnodiging vanuit de Commissie Vorming & Toerusting:

“Ons dagelijks brood”

‘Geef ons heden ons dagelijks brood...’ bidden we in het Onze Vader. Maar waar komt ons dagelijks brood eigenlijk vandaan? Eén van de grote vragen van deze tijd is hoe we omgaan met ons voedsel. Daarom gaan we ‘Aan tafel!’ om daar eens in te duiken.

De commissie Vorming & Toerusting organiseert een thema-avond op donderdag 23 maart over ‘voedsel in Nederland’.

- Om 18.30 uur: aan tafel! We serveren een eenvoudige warme/vegetarische maaltijd, bereid met producten zoveel mogelijk uit de regio.
- Van 19.30 tot 20.30 uur bekijken we met elkaar de documentaire ‘Voedsel BV’, over hoe in Nederland voedsel geproduceerd wordt.
- Na een koffie/theepauze gaan we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek.
- U kunt het hele programma bijwonen, maar na de maaltijd (tussen 19.15 – 19.30 uur) aanschuiven mag ook. Voor de maaltijd wel **graag opgeven** (inclusief dieetwensen/allergieën), **uiterlijk op zondag 19 maart**. Dit kan op een intekenlijst in de kerk (hal Concordia) of bij Kees Raangs (050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl). Heel of half programma, voor iedereen bedragen de kosten 5 euro.

Iedereen is van harte welkom!

Deze avond wordt gehouden in de PKN van Sauwerd(Kerkstraat 11)



Voor aankondiging:

Vespers Stille week (3 april-8 april).

Deze vespers, ook wel avondgebeden, maken ook deel uit van het project voor de Veertig Dagen en Pasen 2023 **“Verander je mee?”**

Elke avond zal in het teken staan van deze vraag. Gedurende de gehele week van maandag t/m zaterdag zullen er vieringen zijn die we voor een groot gedeelte samen met de GKV Baflo doen. Meer informatie hierover volgt in de aankomende weken.



Woensdag 12 april komt **Mw. Dr. Mulder-Bakker** een lezing geven over het vrouwenklooster Yesse in Haren.

Deze avond wordt gehouden in de PKN in Sauwerd(Kerkstraat 11)

Nadere informatie leest u in De Schakel van april.



Werk in uitvoering



Terwijl de Immanuelkerk niet gebruikt wordt, gebruiken we de gelegenheid om een aantal werkzaamheden uit te voeren.

De zwam is inmiddels bestreden door Lamon, de vloer is weer gedicht en er zijn beluchtingsgaten in de buiten muur geboord.

Zaterdag 18 maart hoopt Roelf de vloerverwarming weer aan te hechten en inmiddels is Vesta geweest voor een inventarisatie voor de PVC vloerdelen.

We hopen de oude PVC vloerplaten weer te kunnen hergebruiken, mocht dit toch niet kunnen dan zijn er van deze uitvoering nieuwe te verkrijgen.

Wanneer Vesta tijd heeft voor het leggen is nog de vraag. Naar verwachting is de vloer tenminste bruikbaar voor zondag 26 maart.

Omdat Concordia verhuurd wordt en werk in uitvoering is in de IM kerk, kunnen we gelukkig uitwijken naar de Laurentiuskerk.

Ingeval van nood kunnen we nog een keer in de L.K kerken. Geert en Henk doen hun best om ook vanuit de L.K. te kunnen uitzenden.

Ondertussen hebben we getracht de luchtvochtigheid te reguleren, hopelijk is het orgel de tijd goed doorgekomen, dit kunnen we pas bepalen wanneer de verwarming weer aan is in de kerk.

Ook de vloer van het halletje is gesloopt en uitgegraven, vervolgens zijn er isolatie platen gelegd waarop een nieuwe betonvloer is gestort.

Nadat het beton uitgehard is zal er op het beton een tegelvloer worden gelegd, hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling en hopen we ook de hal van optrekkend vocht te ontdoen.

Ook is de beamer desk vervangen en geheel vernieuwd, de apparatuur staat nu verdekt opgesteld en de bediening is verbeterd.

Doordat een tiental vrijwilligers zich hebben ingezet hebben we al deze werken (bijna) in eigen beheer kunnen uitvoeren.

Waarvoor hartelijk dank.

Namens de Rentmeesters hartelijke groet, Roel





Vloer van de kerk



Vloer in het halletje



Nieuwe beamerdesk

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Ina Laan, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit voor zaterdagavond aan het einde van de **even week** doorgeven aan Jannie Dijkman, bij voorkeur per e-mail: janniedijkman@live.nl

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marleen Stokroos en Jannie Dijkman.

