

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Eredienst op zondag 5 maart om 9.30 uur in Concordia, 2^e zondag 40 dagentijd

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Jannie Dijkman

Kindernevendienst: Ellen Dijkman

Collecten 1e: Kerk 2e: **Voorjaarszending**

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk.



Biddag voor Gewas & Arbeid op woensdag 8 maart om 19.30 uur in GKV "Het Anker"

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Geert Doornbos

Lector: Dries Kwakkel

Collecte: **Werelddiaconaat**

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.



Eredienst op zondag 12 maart om 11.00 uur in Concordia, 3e zondag v.d. 40 dagentijd

Voorganger: Ds. Hesseling uit Vaassen

Organist: Linie Boer

Lector: Theresia Sportel

Kindernevendienst: Geen

Collecten: 1^e Kerk 2^e: **Binnenlands Diaconaat**

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.



Taizéviering zondagavond 12 maart om 19.30 uur als Tinalligervesper in de OLVK

De viering is onder begeleiding van de Taizé vieringgroep uit Middelstum. Een meditatieve viering zoals gebruikelijk in een kloostergemeenschap in Taizé, een klein Frans dorp in Bourgondië. Het gebed, het lezen uit de Bijbel, de stilte en het herhaald zingen van liederen geven uitdrukking aan het meditatieve karakter.

Het thema is: "Adem open, Heilige Geest".

Nadien is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken. Bij de uitgang staat een schaal voor een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van de kosten van deze groep. NB deze keer dus **niet** op de woensdagavond, maar op de zondagavond.



Donderdagavond 23 maart is er weer een zangavond te Viskenij

Voorganger:

Organist: Geert Doornbos

Tineke Drenth en Leny Poelstra verzorgen de koffie.

Zondagavondzang van 19.00-19.40 met zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer in en vanuit GKV "Het Anker" Lewestraat Baflo.

Presentatie op zondag 5 maart: Klara Norg en op zondag 12 maart: -

Organist op zondag 5 en 12 maart: Geert Doornbos



De diensten in Concordia zijn te beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemengroet van **zondag 19 februari j.l.** ging met onze hartelijke groet naar **Tabé & Frouk van Breden** in De Twaalf Hoven in Winsum. Ze werden bezorgd door Henk Oudman. Wij willen jullie een hart onder de riem steken nu jullie kortgeleden jullie broer, zwager en oom moesten missen. Wij wensen jullie samen Gods kracht en nabijheid toe en fijne mensen om jullie heen.



De bloemen van **zondag 26 februari j.l.** ging met onze hartelijke groet en beterschap naar mevr. **Jannie Mollema-Bosman** aan de Kievit. Ze werden bezorgd door Janny Koenes.

In een korte tijd is er veel gebeurd met uw lichaam. U verbleef hiervoor in het ziekenhuis. Fijn dat u inmiddels weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wij wensen u en uw partner veel kracht en sterkte toe.

Tevens ging er in de afgelopen week een bloemengroet naar **Klazien van der Veen** en haar man **Eddy Nijenhuis**. Zij zijn onlangs getrouwd. Hierbij willen wij hen van harte feliciteren. Namens ons allen wensen wij jullie samen veel geluk voor in de toekomst. De bloemen zijn bezorgd door Jannie Dijkman.



*Afgelopen week kwam er een mooi bericht binnen van **Gerwin van der Leij**. Na het starten van de behandelingen, wijzen de eerste onderzoeken uit dat de kuur aanslaat. Alsnog volgt een zwaar traject, maar deze is korter dan gedacht. We delen in jullie opluchting en blijdschap en bidden jullie Gods kracht toe in dat wat komt.*

***Gerwin** wil ook graag via deze weg jullie allen bedanken voor de steun en de vele lieve kaarten die hij vanuit de gemeente ontvangt. Dit doet hem en zijn familie veel goed.*



Onze gedachten gaan ook uit naar mevr. **Gré Thedinga-Schutter**. Na afnemende krachten t.g.v. een blaasontsteking moest u naar het ziekenhuis. U bent nu voor verder herstel en onderzoek in het Heymanscentrum (Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen, afdeling Boterdiep 544, een kaartje zal haar goed doen). Gelukkig gaat het iets beter met u, maar u moet nog wel een tijdje in het Heymanscentrum blijven. Wij wensen u alle goeds en Gods nabijheid toe.

Op maandag 20 februari is mevr. **Grietje Bakker-de Vries** in het bijzijn van haar kinderen op haar kamer te Viskenij overleden. Grietje heeft een groot deel van haar leven in Baflo gewoond en was in eerdere tijden ook lid van onze gemeente. In de loop van haar leven heeft ze samen met haar man Klaas Harm Bakker haar plek gevonden binnen de kerkelijke gemeente in Kantens. Daarnaast genoot ze van de kerkelijke activiteiten vanuit onze gemeente in Viskenij. Ik heb Grietje daar mogen leren kennen als een lieve en betrokken vrouw. Betrokken op mensen en betrokken op God. Op haar overlijdenskaart staat Psalm 146:5 *“Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God”*. Ze leefde vanuit dit geloof. De dankdienst voor haar leven op maandag 27 februari in Concordia, vond haar beding dan ook in dit geloof. Nadien werd ze naast haar man op de algemene begraafplaats te Baflo ter aarde en in Gods hand gelegd. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verlies van hun moeder, oma en overoma. Dat jullie je gedragen mogen weten door God en door mensen.

Correspondentieadres: Nijlândsdyk 211b 8931 GH Leeuwarden.



Ook de **bewoners en het personeel van Viskenij** wensen we sterkte en troost toe. Tijdens de zangavond van vorige week klonk her en der het geluid dat in korte tijd meerdere dierbare medebewoners zijn overleden. Mensen waar jullie mee hebben samen geleefd. Mensen die nu een leegte achterlaten, die o.a. op de zangavond, voelbaar aanwezig. Het is niet gemakkelijk als sterven en verlies van mensen elke keer zo dicht bij huis plaatsvindt. En ook raakt in het uiteindelijk zelf moeten loslaten van het leven en de geliefden om je heen. Ook jullie bidden we hierin Gods kracht toe.

Er zijn meerdere mensen in onze gemeente die hun weg gaan met ziekte van henzelf of van dierbaren en/of met verlies, eenzaamheid of andere zorgen. Ook u wensen we de nabijheid van God en mensen toe, dat God Zijn licht over u allen laat schijnen.

Mededelingen en vooraankondigingen

Oproep voor meedoen/meedenken KND project voor de Veertig Dagen en Pasen 2023

“Verander je mee?”

Onderstaand bericht heb ik vorige week via de app van de meeste gezinnen binnen onze gemeente verstuurd. Ik doe deze oproep hierbij aan u allen. Want dit is iets dat niet alleen door ouders gedragen hoeft te worden. Juist niet, we willen nog steeds heel graag ook “opa’s en oma’s en anderen” die iets met/voor de kinderen doen:

“Deze week begint de 40 dagen tijd. De tijd om stil te staan bij het leven, bij God en bij jezelf en anderen. Dit kan je voor jezelf doen, maar kan ook heel goed samen. Vanuit Kind op zondag is het 40 dagen project “Verander je mee” een mooi project waarbij elke zondag een Bijbels verhaal aan bod komt waarin er een verandering plaats vindt. Verhalen zoals Jezus in de woestijn, Jezus en de Samaritaanse vrouw, de genezing van de blinde en natuurlijk de intocht van Jezus op Palmzondag en het grote wonder van Jezus opstanding. Via deze link <https://www.kindopzondag.nl/veertigdagentijd/> vind je meer informatie.

Jullie hebben al wel eens aangegeven dat het mooi is om op projectbasis wat te doen. Juist rondom die bijzondere feestdagen in het kerkelijk jaar. En dat is het ook. Ik heb met advent binnen meerdere

kerken gezien hoe ook de adventsperiode via Kind op zondag hele mooie dingen bood. Zo ook binnen de GKV van Baflo. In de afgelopen jaren hebben we binnen de PKN Baflo niet zo projectmatig gewerkt. Binnen de kindernevendienst willen we hier wel graag wat meer handen en voeten aan geven maar nu Petra als jeugdouderling gaat aftreden en Linda de afgelopen periode gevloerd was door een longontsteking is een overleg hierover er nog niet van gekomen.

Om te voorkomen dat project als dit er niet kan komen terwijl er mogelijk best behoefte aan is kom ik met de volgende vraag/voorstel. Zijn er ouders/gezinnen die zeggen "ja, dit gaan we met elkaar oppakken"? Zo ja, er is prachtig materiaal voor handen. En binnen de GKV gaan er ook ouders mee aan de slag. Mogelijk kunnen ervaringen worden uitgewisseld en mogelijk kunnen er zelfs onderdelen van samen worden gedaan. Net als dat we de vespervieringen in de Stille week ook samen met de GKV gaan doen. Ik leg deze vraag/gedachte hierbij in deze groeps-app. Wie zin heeft kan de bal opvangen. En vanuit een hoe meer zielen hoe meer vreugd zou het iets moois kunnen worden.

Ik hoor graag van jullie. Ook als er vragen zijn.

Hartelijke groet Marleen, mede namens Linda en Ellen.



Donderdagochtend 9 maart van 10.00-11.30 uur koffie-inloop in de consistoriekamer van de Immanuelkerk. Iedereen is van harte welkom. Als de deur op slot is, kan je de bel bij de deur aan de zijkant van de kerk gebruiken. Dan doe ik open. Ik hoop u weer te ontmoeten(Marleen).



Koffie drinken Viskenij, donderdagmiddag 9 maart van 14.30-16.00 uur wil ik graag weer met de bewoners van Viskenij koffie drinken en bijpraten. Ik moet nog even vanuit de organisatie horen of de verschuiving van de dinsdag naar de donderdag vanuit hen ook kan. Zonder tegenbericht gaat de donderdag door(Marleen)!



Op maandag 20 maart a.s. is er weer een kerkenraadsvergadering. We beginnen om 19.30 uur. Als u iets voor de agenda heeft of graag met ons wilt bespreken dat kunt u dit aangeven via scribakerkraad@gmail.com. of via een kerkenraadslid. En als u wilt aanschuiven, laat dat dan ook even weten.



Donderdag 23 maart een uitnodiging vanuit de Commissie Vorming & Toerusting:

“Ons dagelijks brood”

‘Geef ons heden ons dagelijks brood...’ bidden we in het Onze Vader. Maar waar komt ons dagelijks brood eigenlijk vandaan? Eén van de grote vragen van deze tijd is hoe we omgaan met ons voedsel. Daarom gaan we ‘Aan tafel!’ om daar eens in te duiken.

De commissie Vorming & Toerusting organiseert een thema-avond op donderdag 23 maart over ‘voedsel in Nederland’.

- Om 18.30 uur: aan tafel! We serveren een eenvoudige warme/vegetarische maaltijd, bereid met producten zoveel mogelijk uit de regio.
- Van 19.30 tot 20.30 uur bekijken we met elkaar de documentaire ‘Voedsel BV’, over hoe in Nederland voedsel geproduceerd wordt.
- Na een koffie/theepauze gaan we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek.
- U kunt het hele programma bijwonen, maar na de maaltijd (tussen 19.15 – 19.30 uur) aanschuiven mag ook. Voor de maaltijd wel graag opgeven (inclusief dieetwensen/allergieën), uiterlijk op zondag 19 maart. Dit kan op een intekenlijst in de kerk (hal Concordia) of bij Kees Raangs (050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl). Heel of half programma, voor iedereen bedragen de kosten 5 euro.

Iedereen is van harte welkom!



Vooraankondiging:

Vespers Stille week (3 april-8 april).

Deze vespers, ook wel avondgebeden, maken ook deel uit van het project voor de Veertig Dagen en Pasen 2023 **“Verander je mee?”**

Elke avond zal in het teken staan van deze vraag. Gedurende de gehele week van maandag t/m zaterdag zullen er vieringen zijn die we voor een groot gedeelte samen met de GKV Baflo doen. Meer informatie hierover volgt in de aankomende weken.



Woensdag 12 april komt **Mw. Dr. Mulder-Bakker** een lezing geven over het vrouwenklooster Yesse in Haren.
Nadere informatie leest u in De Schakel van april.



Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Ina Laan, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit voor zaterdagavond aan het einde van de **even week** doorgeven aan Jannie Dijkman, bij voorkeur per e-mail: janniedijkman@live.nl

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Marleen Stokroos en Jannie Dijkman.

