

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



Eredienst op zondag 19 februari om 9.30 uur in Concordia

Voorganger: Dhr. Henk Binnenkamp

Organist: Lien Boer

Lector: Susan Rustema

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Kindernevendienst: Linda v.d. Wal

Nadien is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee of limonade.

Eredienst op zondag 26 februari om 9.30 uur in Concordia, 1e zondag v.d. 40 dagentijd

Voorganger: Ds. L. Giethoorn

Organist: Arie v. Wijk

Lector: Adriaan Bregman

Collecten: 1. Kerk, 2. Zending

Kindernevendienst: geen

Nadien is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee of limonade.

Donderdagavond 23 februari is er weer een zangavond te Viskenij

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist nog onbekend

Anita Meijer en Leni Poelstra verzorgen de koffie.



Zondagavond zangavond van 19.00-19.30 met zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

De diensten in Concordia zijn te beleven via: [Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl](http://Protestantse_gemeente_Baflo_c.a._Kerkdienstgemist.nl)

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 5 februari ging met onze hartelijke groet en beterschap naar mevr. Baukje Schipper-Droogsma aan de Wilhelminalaan. Ze werden bezorgd door Trix Mulder. In een korte tijd is er veel gebeurd met uw lichaam. U verbleef hiervoor in het ziekenhuis. Gelukkig bent u onderwijl weer thuisgekomen. We wensen u een heel goed herstel en nabijheid van God en mensen toe.

De bloemengroet van zondag 12 februari ging met onze hartelijke groet en beterschap naar Harry en Margriet Oosterloo aan de Prof.Dr.G.van der Molenstraat. Ze werden bezorgd door Lies Kruizenga. Harry ook jij moest worden geopereerd. Het is gelukkig goed gegaan. Ook jou wensen we een goed herstel toe en voor jullie samen ook God kracht en nabijheid van mensen om jullie heen.

Ook gaan onze gedachten uit naar de kinderen en kleinkinderen van Roelfina Berendina Danhof-Bakker. Na afnemende gezondheid overleed Roelfina op 07-02-2023 op haar kamer te Viskenij. De van oorsprong geboren Roodeschoolster, trouwde met Sierd Danhof en kwam in juli 1959 in Baflo wonen. Ze kregen vier zonen. Ze hebben o.a. aan de Havenstraat en aan de Nassaustraat gewoond. Ze vormden een gastvrij gezin, veel jongeren vonden bij hen een plek van ontmoeting en gezelligheid. Nadat hun beider gezondheid afnam gingen ze in Viskenij wonen. Sierd overleed zo'n vier jaar geleden en nu Roelfina. Net als bij Sierd hebben de kinderen en kleinkinderen in kleine kring zelf Roelfina te aarde gelegd. In de dienst van afgelopen zondag hebben we haar herdacht. We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte, Gods kracht en steun van mensen toe in het afscheid en missen van hun moeder en oma.

Er zijn meerdere mensen in onze gemeente die hun weg gaan met ziekte van henzelf of van dierbaren en/of met verlies, eenzaamheid of andere zorgen. Ook u wensen we de nabijheid van God en mensen toe, dat God Zijn licht over u allen laat schijnen.

Mededelingen en vooraankondigingen

Op maandag 20 februari is er week kerkenraadsvergadering. We beginnen om 19.30. Als u iets voor de agenda heeft of graag met ons wilt bespreken dat kunt u dit aangeven via scribakerkraad@gmail.com. of via een kerkenraadslid. En als u wilt aanschuiven, laat dat dan ook even weten.



Dinsdagochtend 21 februari van 10.30-12.00 uur koffie-inloop in de consistoriekamer van de Immanuelkerk. Ik wil het toch graag nog een keer proberen. Voor coronatijd liep dit goed. Zaten we met regelmaat met ongeveer zes mensen rond de tafel en kwamen er allerlei onderwerpen langs. Na corona lukte het maar niet om er een nieuwe draai eraan te geven. Blijkbaar was de stap naar samenkomen toch nog te groot. Ik heb het eerst maar weer in de ijskast gezet. Toch wil ik het graag nog een keer weer proberen,.....want het was vaak gezellig en goed. Iedereen is van harte welkom. Als de deur op slot is, kan je de bel bij de deur aan de zijkant van de kerk gebruiken. Dat doe ik open. Ik hoop u weer te ontmoeten.

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Ina Laan, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zaterdagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos