

## Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

### Eredienst op zondag 22 januari om 9.30 uur in Concordia

Voorganger: Dhr. Tjerko van der Woude

Organist: Arie van Ballegooien

Lector: Henk Veenstra

Collecten: 1. Kerk, 2. Missionair Werk

Kindernevendienst: Linda van der Wal



### Heilig Avondmaalviering op 28 januari om 15.00 in Viskenij

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Dirk Stavenga

Collecte: Diaconie

### Eredienst op zondag 29 januari om 9.30 uur in Concordia

Voorganger: ds. Stander

Organist: Geert Doornbos

Lector: Alies Westerdijk

Collecten: 1. Kerk, 2. Kinderen en jongeren

Kindernevendienst: geen

**Zondagavond zangavond** van 19.00-19.30 met zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.



De diensten in Concordia zijn te beleven via: [Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl](http://Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl)

### Medeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 15 januari ging met onze hartelijke groet naar Hilbrand en Jannie Braaksma aan de Dr. M. Noordewierstraat. Ze werden gebracht door Lies Kruijenga. Hilbrand je moest een operatie ondergaan. Gelukkig ben je weer thuis. We wensen jou een goed herstel en de kracht van God en betrokkenheid van mensen.

Dit laatste wensen we ook alle anderen toe die het moeilijk hebben of in onzekerheid leven. Die zich zorgen maken om gezondheid van jezelf of andere dierbaren, die inleveren op gezondheid en/of die in afwachting van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling zijn. Aan hen bij wie het sterven dichtbij is gekomen. Aan hen die zich anderzijds zorgen maken en verlies ervaren. We denken op dit moment ook aan allen die door de winterperiode meer aan huis gekluisterd zijn. Die eerste maanden van het nieuwe jaar kunnen soms zo stil zijn. Je komt vaak minder snel automatisch iemand tegen. Denk hierin ook aan elkaar. Juist nu kan een telefoontje, een kaartje, een appje een dag wat mooier maken.

Op dinsdagmiddag 10 jan is onverwachts Jantje Albertje Wieringa-Sikkema overleden. Op dinsdagmiddag 17 jan namen we samen met de kinderen, kleinkinderen, andere familieleden, vrienden en bekenden afscheid van haar in een dienst van Woord en Gebed in de Andreaskerk te Leens. Janny (zo was haar roepnaam) heeft de laatste vier jaar van haar leven met veel plezier in Viskenij gewoond. Een goede tijd voor haar en met haar voor anderen. Daarvoor heeft ze sinds haar huwelijk samen met haar man Edo in Leens gewoond, ze kregen drie kinderen en hadden samen een juwelierszaak. De zaak was altijd op dinsdagmiddag dicht, dan was er tijd voor andere zaken,.....zoals een uitvaart. Hoe symbolisch is het dat Janny op een dinsdagmiddag is overleden en de dinsdag erop begraven. In dit onverwachts grote verlies wensen wij de kinderen en kleinkinderen en al haar andere dierbaren de dragende kracht van God en mensen toe. Correspondentieadres: De Snik 40, 9974 NE Zoutkamp.

### **Mededelingen en vooraankondigingen**

**Woensdag 15 febr. De kloostertocht van Ignace Frénay 'een persoonlijk verhaal over een spirituele zoektocht'** Ds. Ignace Frénay zal verslag doen van de kloostertocht die hij afgelopen zomer heeft gemaakt in België en Frankrijk, samen met zijn jonge kloostervriend Viggo. Zijn leven lang is hij al geboeid door het kloosterleven, maar deze tocht heeft hem geholpen stil te staan bij de mogelijkheden die we hebben om iets daarvan in ons eigen leven gestalte te geven. Zijn verhaal sluit dus aan bij de lezing van ds. Peter van Ool op 16 november.

Het wordt geen toeristisch verslag 'met lichtbeelden', maar het persoonlijke verhaal van een spirituele zoektocht aan de hand van de acht 'demonen' van Evagrius van Pontus (4e eeuw). Daartoe behoren b.v. gulzigheid en hoogmoed. Ze zijn later vooral bekend geworden als de (zeven) hoofdzonden, maar verdacht geraakt door de *moralistische* interpretatie van latere pausen en theologen. Bij Evagrius vinden we veel meer een *psychologische* benadering van deze complexen, of 'belemmeringen', zoals Frénay het graag vertaalt, en waar we flink veel *last* van kunnen hebben.

Ds. Ignace Frénay is van RK komaf, studeerde theologie in Nijmegen (1973-1980), en Frans in Groningen (1980-1984). Tijdens zijn werkzame leven was hij docent Frans en levensbeschouwing aan het Parcivalcollege te Groningen, en later predikant van de Protestantse Kerk van Nederland in Winsum.

Locatie: Concordia, Wier 1, 9953 PK Baflo. Vervoer? Neem zonodig contact op met Kees Raangs. Tijd: 20.00-22.00 uur Kosten: 5 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom!

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos

**Daarnaast als bijlage ook vast de activiteitenagenda februari Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt omdat deze niet op tijd in Onderweg geplaatst kunnen worden**

**Gespreksgroep rondom rouw en verlies, woensdagen 1 februari, 15 februari, 1 maart, 19.30-21.00 uur, Centrumkerk Winsum**

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies en rouw. Hetzij door een overlijden, maar wellicht ook verlies van gezondheid, van werk of het niet uitkomen van bepaalde verwachtingen. Hoe hiermee om te gaan en hoe ga je weer verder? Binnenkort start de gespreksgroep "Rondom rouw en verlies". Een aantal avonden wordt er stilgestaan bij o.a. het verlies en gemis, de emoties, het afscheid (in coronatijd), troost en hoe verder te gaan. We gaan niet alleen met elkaar in gesprek; er worden ook creatieve werkvormen gebruikt. Het betreft tweewekelijks een zevental avonden. Opgave kan via het Centraal Aanspreekpunt bij Wilga Schuuring, 06-57834051 / info@pgwh.nl. De avonden worden geleid door Gina Drevel.

**Open Poort Eenrum 3 februari, 10.00-12.00 uur: Ds. Toos Wolters over psychosynthese**

Ds. Toos Wolters is oud-predikante van toen nog de PGWO en is sinds kort verbonden aan de protestantse gemeente Oldekerk Niekerk. Naast haar predikantschap heeft Toos een eigen praktijk voor psychosynthese. Wat dat inhoudt, en hoe zij haar beide werkvelden combineert, daarover komt zij vertellen. De koffie, thee en appeltaart staan klaar. Na afloop is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven.

**Galmen in de kerk van Eenrum, 4 februari**

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. De commissie Kerk in het Dorp – Eenrum zet elke eerste zaterdag van de maand de deur van de Kerk van Eenrum open voor iedereen die wel eens wil 'Galmen in de kerk'. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave bij info@kerkinhetdorp.nl

**13 februari Bibliodrama in de Centrumkerk Winsum (19:45/20:00 - 22:00 uur)**

Bibliodrama: spelend meer zicht krijgen op de Bijbel en op jezelf

In Bibliodrama ontmoeten levensverhaal en Bijbelverhaal elkaar. Het ene verhaal kan licht werpen op het andere. En dat kan leiden tot waardevolle ontdekkingen. Kennis van de verhalen vooraf is geen voorwaarde, acteertalent is ook niet nodig. Alleen nieuwsgierigheid en de bereidheid om jezelf open te stellen voor verrijkende ontmoetingen met de Bijbeltekst, jezelf en je medespelers.

Begint er iets te kriebelen, meld je dan aan en kom spelen. De inloop is tussen 19:45 en 20:00 uur. Na de eerste keer beslis je of je verder wilt. Voorlopig staan er 3 avonden in de planning: 13 februari, 13 maart en 24 april. Opgave vóór donderdag 9 februari 2023, ds.rrenooij@pgwh.nl of 06-57180433. Vragen? Bel of mail gerust naar ds. Ruth.

### **Donderdag 16 februari, Torenkerk Winsum: Rondje om de Toren**

Iedere maand is er een bezinningswandeling vanuit de Torenkerk, Kerkstraat 14 in Winsum. Donderdag 16 februari om 19.30 uur beginnen we met een moment van stilte/bezinning in de Torenkerk. Daarna start de 40 tot 50 minuten durende wandeling met een wisselende route rondom de Torenkerk. Een rondje om stil te worden, te mijmeren, een gedicht te horen, op nieuwe ideeën te komen of te ontmoeten. De wandeling eindigt in de Centrumkerk met thee/koffie. Dit "Rondje om de Toren" is toegankelijk voor iedereen en gaat altijd door. Voor meer informatie Roelof Uijtermerk, 06-23121871

### **Zondagmiddagcafé 19 februari Centrumkerk Winsum (15.00-17.00 uur)**

#### **Ronde tafelgesprek: Frontberichten uit de zorg; de Ambulancezorg**

Een unieke kijk in de wereld van de ambulancezorg, een onmisbare schakel in het Nederlandse zorgsysteem.

Zondagmiddag 19 februari gaat Rinus Michels in gesprek met Jaap Willemsen (ambulance chauffeur) over het werken op de ambulance.

Wat zijn bijzondere ervaringen, waar loopt hij tegen aan. Hoe ga je om met de korte lontjes van deze tijd? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen binnen de ambulancezorg. Hoe word je ambulance- verpleegkundige of -chauffeur? Hoe werk je als team samen? Hoe gaat het samenspel met de meldkamer, het ziekenhuis en andere hulpverleners zoals politie en brandweer.

Er is thee/koffie, een hapje en een drankje.... De toegang is gratis. Een gift is welkom.

De Commissie Zondagmiddagcafé heet u, jou hartelijk welkom, inloop vanaf 14.30 uur.



*Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde (Matt 4:17)*