

## Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



### Eredienst op zondag 15 mei om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: ds. Y. de Groot

Organist: Arie v. Wijk

Lector: Elise Bregman

Collecten: 1. Kerk 2. Binnenlands Diaconaat

Kindernevendienst: Elise Wierenga

### Tinallingervesper op donderdagavond 19 mei om 19.30 uur in de OLVK te Tinallinge

Voorganger: Hilma Oudman

Organist: Derk Meijer

Er staat een schaal bij de uitgang voor een bijdrage ter ondersteuning van deze diensten.

### Zang-/eredienst *"The day after Graspop"* op zondag 22 mei om 10.00 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Geert Doornbos

Collecten: 1. Kerk 2. Missionair Werk

Lector: Alies Westerdijk

Kindernevendienst: geen



Een dienst met meer zang en muziek!! Voor allen die na Graspop nog wel even *"hadden willen doorgaan"*. En voor allen die naast Graspop bij kerkgaan denken *"This in my way"*.

### Hemelvaartsdagviering op donderdag 26 mei om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. Tjerko van der Woude

Organist: Geert Doornbos

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie

**Op zaterdagmiddag 28 mei hopen we na een lange periode het Heilig Avondmaal weer met elkaar te kunnen vieren in Viskenij om 15.00.** Zonder tegenbericht mag u ervan uitgaan dat dit door kan gaan.

**Zondagavond zangavond.** Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

De diensten in de Immanuelkerk zijn te beleven via: [Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl](http://Protestantse_gemeente_Baflo_c.a._Kerkdienstgemist.nl)

### **Medeleven met elkaar**

De bloemengroet van zondag 1 mei ging met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar Jan Anne en Gerda Zuidema en hun zonen Rutger en Joost aan de Dr. M. Noordewierstraat. Ze werden bezorgd door Lies Kruizenga. Het is alweer 3,5 maanden geleden dat jullie afscheid moesten nemen van jullie lieve vader en opa, Jan Zuidema. Het hem missen zal voor jullie ongetwijfeld steeds tastbaarder zijn geworden. Hierin wensen we jullie sterkte en de nabijheid van God en mensen toe. Dat er ruimte mag zijn voor het verdriet en het koesteren van alle herinneringen.

De bloemengroet van zondag 8 mei ging met een hartelijke groet van ons allen naar Moetie en Martin van Duinen aan de Gebr. Gootjesstraat. Ze werden bezorgd door Jannie Dijkman. Moetie, je hebt een nieuwe heup gekregen. We wensen je alle kracht en goeds toe bij het herstel. We hopen met je mee, dat de operatie het gewenste resultaat zal geven waardoor je bewegingsruimte weer wat wordt vergroot en dat God hierin een dragende kracht zal zijn. Gods kracht wensen we ook toe aan alle anderen wiens leven gekleurd worden door zorgen om jezelf, om geliefden of andere dierbaren. Voor allen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolgbehandeling. Of bij wie het sterven dichtbij is gekomen of anderzijds verlies ervaren. Voor hen die onrust en onzekerheid ervaren door de vele gebeurtenissen in de wereld. Maar ook voor hen die juist de vreugde van het leven ervaren. We wensen u toe dat er in alles ook ruimte is voor dat wat vreugde geeft. In het groots of juist in het kleine van alledag; van de bloemen, de vogels, de bladeren aan de bomen die zo langzamer hand in uitbundigheid toenemen. Vreugde om de zon die in kracht wint, omdat dit ons bij het licht en leven houdt.



## Mededelingen en vooraankondiging

**Zondagmiddag 22 mei:** Als afsluiting van het seizoen 2021-2022 komt er nog één activiteit vanuit de werkgroep Vorming en Toerusting. Op zondagmiddag 22 mei staat Hildegard von Bingen centraal. In het Oldenhuis aan de Kerkstraat 11 in Sauwerd zal Jolanda Tuma een lezing over haar geven, aanvang is 14.00 uur.

Jolanda:

*'De beentjes van Hildegard' is een erg grappige film van Herman Finkers die velen inmiddels hebben gezien. Maar wat minder bekend is, is dat deze 'beentjes van Hildegard' verwijzen naar een bijzondere vrouw die leefde in de 12<sup>e</sup> eeuw in Duitsland: Hildegard von Bingen. Zij was zieneres, mystica en profetes en heeft in haar lange leven ontstellend veel werk verzet en invloed gehad op de wereld om haar heen. Ze gaf leiding aan een vrouwenklooster, beschreef de vele visioenen die ze ontving, had veel kennis van de natuur en schreef muziek. Hildegard von Bingen was een kind van haar tijd, maar de verbeeldingen van haar visioenen, haar boeken en haar muziek lijken niets aan actualiteit te hebben ingeboet en kunnen ook ons vandaag de dag nog inspireren hoe met onszelf, met elkaar en met de wereld om te gaan'.*

Na de inleiding over Hildegard von Bingen die ongeveer een uur duurt is er thee/koffie en vervolgens gaan we te voet (of zo nodig per auto) naar Hildegardshof aan de Singelweg 4 in Sauwerd. Hier ontvangt Dette van der Molen ons op haar kleinschalige kwekerij en binderij voor biologisch-dynamische snijbloemen. Waarom koos zij voor de naam Hildegardshof?

Wat betekent Hildegard von Bingen voor haar en voor haar manier van werken?

Dette zal er over vertellen en leidt ons rond in haar Hildegardshof.

Daarna keren we terug naar het Oldenhuis waar met een sapje en een hapje deze middag én het seizoen wordt afgesloten.

Kosten: 5 euro. Diegenen voor wie het lopen van het Oldenhuis naar de Singelweg 4 (ongeveer 300 m.) een bezwaar vormt kunnen dit vooraf aangeven bij Kees Raangs 050-3643741, kees.raangs@kpnmail.nl

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze ongetwijfeld mooie, inspirerende en gezellige middag!



**Voorankondiging en oproep slotzondag (3 juli) en startzondag (4 september).** Op zondag 3 juli zullen we opnieuw een door corona gekleurd kerkelijk jaar gaan afronden. Weer een jaar met online diensten en beperkingen. Gelukkig kunnen we dit voor dit moment wat achter ons laten en dit jaar naar verwachting in gezamenlijkheid afronden en een nieuw jaar opstarten. Een deskundige op het gebied van corona zei eens tegen mij: "We kunnen beter alle winterse vieringen naar de zomer maanden verplaatsen". Ik zag het al voor mij in één zomerse week Advent, Kerst, Epifanie, de 40 dagentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren. Het hele kerkelijk jaar in één. Ik geloof niet dat we binnen kerkelijk Nederland al zover kunnen denken. En ik hoop ook niet dat dit nodig is. Maar nu we een oproep doen voor wie mee wil denken en/of doen met de organisatie voor slotzondag en startzondag moet ik hier ineens wel aan denken. De gedachte nodigt uit om deze diensten in elk geval feestelijk te maken. Kortom wie denkt/doet mee om hier met elkaar iets moois en feestelijks van te maken!!!? Ik hoor graag van jullie ([m.stokroos@outlook.com](mailto:m.stokroos@outlook.com) of 06-12435402).



**Berichten voor de afkondigingen:** Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: [scribakerkraad@gmail.com](mailto:scribakerkraad@gmail.com).

**Berichten voor de kerkbode:** Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: [m.stokroos@outlook.com](mailto:m.stokroos@outlook.com)

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos