

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



Eredienst op zondag 12 december om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. J. Stander uit Kollum

Organist: Linie Boer

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Binnenlands diaconaat

Kindernevendienst: Ellen Dijkman

Kinderoppas: Rianne Edeler

Bijzonderheden: 3^e Advent

Eredienst op zondag 19 december om 11.00 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. H. Jansen

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. Kerk, 2. Jong Protestant

Kindernevendienst: Linda van der Wal

Kinderoppas: Alies Westerdijk

Bijzonderheden: 4^e Advent

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Alle diensten zijn te beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 28 november gingen met onze hartelijke groet naar Liza Sikkema aan de Gebr. Gootjesstraat. Ze werden bezorgd door Anja Prins. Liza, een aantal weken geleden was je gevallen. Het was even zo'n misstap, zo'n ongeluk dat net in dat ene kleine hoekje zat. Ineens lag je op de grond. Je hoofd liep een wond op. Gelukkig is deze herstellende, maar er wordt nog wel verder gekeken naar waarom je viel. Dit kost de nodige energie en onrust. We denken aan je en wensen je hierin Gods zegen toe.

De bloemen van zondag 5 december gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Gea Braam, Marijkelaan 106. Ze werden bezorgd door Jelle Datema. Een tijdje geleden heb je afscheid van je moeder moeten nemen. Leven met verlies is niet gemakkelijk daarom willen we ook jou een hart onder de riem steken. Ook jou wensen we Gods kracht en zegen toe. En dit doen we ook aan alle anderen die het moeilijk hebben. De kracht van Hem die niet los laat het werk van zijn handen.

Naast Gods hand staan de handen van mensen. Wij mensen zijn Zijn handen en voeten, ogen en oren. We leven in het seizoen dat ons meer naar binnen doet richten. Daarnaast moeten we ook dit jaar weer noodgedwongen in een kleiner wereldje gaan leven. Mooie activiteiten en mogelijke ontmoetingen worden weer doorgestreept. Dit is nu eenmaal nodig. Het vraagt weer de nodige creativiteit maar ook extra zorg voor elkaar. Het is nodig dat we elkaar in de

gaten houden, want als alleen zijn, steeds meer eenzaam zijn wordt dan hebben we elkaar in dit alleen zijn nodig. Richt je daarom niet alleen naar binnen, maar blijf ook om je heen kijken.

In dit kijken kan je soms ineens verrast worden. Kan je soms ineens zien dat er iets is waardoor er wat licht je leven binnen straalt of waardoor je wat van jouw licht in het leven van een ander naar binnen kan laten stralen.

Op kerstavond 2016 ging ik voor het eerst in Baflo voor. Mijn preek eindigde toen met de volgende kerstgroet:

We leven ook nu weer in een tijd waarin we deze kerstgroet handen en voeten kunnen geven.



Mededelingen en vooraankondiging

Aanmelden voorafgaande aan reguliere kerkdiensten is op dit moment niet nodig. Wel is het nodig om tijdens het lopen in de kerk weer een mondkapje te dragen en op een afstand van zo'n 1,5 meter van elkaar te zitten. Met uitzondering van mensen die in één huis wonen. Daarnaast vragen we u om bij de reeds bekende klachten thuis te blijven.

Op donderdagmiddag 9 december om 14.30 uur is er weer **samen koffiedrinken met gesprek en gebed met de bewoners van Viskenij** en o.g. Alle belangstellenden van de zorgeneid, maar ook van de aanleunwoningen zijn van harte welkom om aan te schuiven in het Noaberhuis.

Op zaterdagmiddag 11 december is van 15.00-17.00 in Concordia **de kerstworkshop voor kinderen/jongeren uit het hele dorp (4 - ca 16 jaar)**. Met kerst vieren we dat er "een kindeke geboren is op aarde". Maar we vragen ons af hoe dat kindeke het zou vinden als het nu op aarde geboren zou worden. Wat zou dit kindeke dan zien? Hoe zit het op dit moment met onze aarde? Hoe gaan wij hiermee om? Hoe gaan wij met elkaar om? We kunnen dat niet rechtstreeks aan het kindeke Jezus vragen. Maar we kunnen het wel aan onze kinderen vragen. Wat zij ervan denken en vinden. Dat willen we gaan doen tijdens de kerst workshop. Met elkaar hierover praten, maar ook zeker er iets bij knutselen of anderzijds er iets creatiefs mee doen. We willen hier vervolgens een filmpje van maken die we tijdens de kerstavondviering op 24 dec om 19.30 uur zullen meenemen in de dienst. De dienst wordt ook dit jaar weer georganiseerd vanuit de GKV en PKN kerken. Alle kinderen uit Baflo en

omgeving die zin hebben om mee te doen zijn van harte welkom. Opgeven kan via Petra Ellerkamp mail: petraritzema@hotmail.com. Of app/tel: 06 25021528 Mocht je op het laatste moment toch willen komen en je heb je niet opgegeven? Van harte welkom! Tijdens de workshop delen we op in kleine groepjes verdeeld over Concordia en in de Immanuelkerk om zo coronaproof met elkaar te kunnen werken. Vanaf groep 6 (ongeveer 10 jaar) graag mondkapje op. Het wordt vast gezellig!!

Zondag 12 december: Wereldlichtjesdag

Jaarlijks wordt op de tweede zondag van december een wereldlichtjesdag georganiseerd. Op wereldlichtjesdag worden overal ter wereld lichtjes aangestoken en de namen genoemd van kinderen die zijn overleden. Of het nu gaat om een kindje dat tijdens de zwangerschap is overleden, of om een volwassen kind, of kort gelden of dat het al jaren wordt gemist: het verlies van een (klein)kind, broertje of zusje is en blijft zwaar. Voor de regio Noord Groningen wordt deze dag sinds enkele jaren gehouden in de kerk van Eenrum. De wereldlichtjesdag vanuit de kerk van Eenrum kan via een livestream worden gevolgd vanaf 18.35 uur via de website: www.uitvaartzorgvanstadtotwad.nl.

Op dinsdagochtend 14 december is de laatste koffie-inloop in de Immanuelkerk van 10.00-12.00 van dit jaar. In de ruimte achterin de kerkzaal. Als u dit jaar toch nog een keer wilt is dit uw laatste kans. De ervaring is dat het aantal mensen die komen, maakt dat we ruim op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Hartelijke groet, Marleen

Op woensdag 15 december is er weer een **kerkenraadsvergadering**. Mocht u hiervoor iets willen inbrengen dan kan dis via ons scriba-mail of via één van de kerkenraadsleden.



Oproep en Uitnodiging kerstavond 24 december 2021

Beste allen. Tot nu toe gaan we er nog vanuit dat het door kan gaan. Net als voorgaande jaren willen we als gezamenlijke kerken van Baflo weer een online kerstavondviering voor jong en oud en iedereen verzorgen. Zoals u al kunt lezen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen.

Vorig jaar nodigden we iedereen uit via een kaart en een waxinelichtje. Dit jaar willen we iedereen uitnodigen door tussen 18.00-19.00 met verschillende groepjes zingend het dorp Baflo in te gaan. Om zo mensen op te roepen om kerst met elkaar online te vieren.

Waarschijnlijk zullen een aantal muzikanten ons hierin begeleiden.

Heeft u zin om mee te zingen, de oh zo bekende liederen als "Stille nacht Heilige nacht, De herdertjes lagen bij nachten, Komt allen te samen.....enz." Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we verschillende groepjes van zangers maken.

Kortom:

Wat: Buiten zingen in kleine groepjes
Wanneer: **24 december van 18.00 t/m 19.00 uur**
Waar: Om 17.50 verzamelen op het kerkplein voor
Het Anker, GKV Leeuwesstraat 8 Baflo



Wilt u/ je meezingen geef je dan op bij:
Roelof Vonck – roelofvonck@home.nl 06-20448002
Henk Veenstra – henk.veenstra@hotmail.nl 06-53154851

We realiseren ons dat we hiermee niet zoals vorig jaar allen ook buiten het dorp Baflo bereiken. Daarom vragen we u zeg het voort:
“Er is een kindeke geboren op aard”

We hopen op een onlinedienst om 19.30 vanuit “Het Anker” Leeuwesstraat 8, via [GKV Baflo - Kerkdienstgemist.nl](https://www.gkvbaflo.nl/kerkdienstgemist). Op creatieve wijze willen we het kerstverhaal vertolken en geluiden van hoop laten klinken. Alvast van harte welkom bij de samenzang en kerstviering, namens de gezamenlijke kerken GKV en PKN in Baflo.

Vooraankondiging kerstvakantie Marleen Mijn focus is eerst op de aankomende kerstvieringen en de andere werkzaamheden. Maar de ervaring leert dat het ook goed is om alvast verder te kijken. Ik moet dit jaar nog een aantal vakantiedagen opmaken. Dat is op zich helemaal niet erg, maar moet wel gepland worden. Daarom ben ik vrij vanaf maandag 27 december t/m 4 januari. En afhankelijk van wat de scholen gaan doen t.a.v. een verlengde kerstvakantie misschien t/m 9 januari. Als iemand van u nog iets op het hart heeft naar mij of voor zichzelf, iets dat nog graag gehoord wil worden of dat u toch nog graag een keer tegen mij wilt zeggen voordat we het nieuwe jaar ingaan, laat mij dit dan weten. Dan kunnen we hier nu nog tijd voor maken. En anders, tja dan pakken we de draad gewoon in 2022 weer verder op....

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos

