

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



Eredienst op zondag 28 november om 9.30 uur in de Laurentiuskerk

Voorganger: Mw. Susanne van Oosterom

Organist: Arie van Ballegooijen

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Werelddiaconaat Jeugd

Kindernevendienst: Elise Wierenga

Kinderoppas: Klaske

Bijzonderheden: 1^e Advent.

We hebben besloten om niet zoals gebruikelijk de geboorteduifjes aan de ouders uit te reiken op eerste adventszondag. We vinden het waardevol om dit gebaar van onderlinge verbondenheid samen met onze eigen voorganger te doen. Om die reden hebben we het uitreiken verplaatst naar eerste kerstdag. Een mooi symbolisch moment om in de dienst in het teken van Jezus geboorte ook nog een keer stil te staan bij de geboortes in onze eigen gemeente.

Eredienst op zondag 5 december om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Mw. S. Dijkgraaf-Nijdam

Organist: Geert Doornbos

Lector: Adriaan Bregman

Collecten: 1. Kerk, 2. Zending

Kindernevendienst: geen

Kinderoppas: Elsa/Roos

Bijzonderheden: 2^e Advent

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Alle diensten zijn te beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 14 november gingen met onze hartelijke groet en beterschap van ons allen naar fam. Roelf Maring (de Gebr. Gootjesstraat). Ze werden bezorgd door Anja Prins.

Roelf tot jullie vreugde ben je weer thuis. Het gaat goed, maar je kan merken dat je nog niet de oude bent. Het is ontdekken wat wel en wat nog niet of niet meer kan. Wij wensen jou en Alie een goede voortzetting naar herstel toe.

Een tweede bloemengroet ging naar Harry Oosterloo, (Dr. G. van der Molenstraat). Ze werden bezorgd door Lies Kruizenga. Je lag voor een aantal dagen voor onderzoek in het ziekenhuis. Alles lijkt goed te zijn. Gelukkig! Wel hierbij een hartelijke groet van ons.

De bloemen van zondag 21 november gingen met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar Hilly en Klaas van Dalen aan de Sasemaborglaan. Ze werden bezorgd door Jelle Datema. Hilly, je hebt in een korte tijd afscheid moeten nemen van twee van je broers. Dit raakt je in het hart. We wensen jullie heel veel sterkte toe bij dit verlies. Dat God en mensen om jullie heen mogen staan.

Ook anderen die het moeilijk hebben wensen we hierbij heel veel sterkte, Gods kracht en lichtheid toe. Lichtheid, ja in stille afwachting zullen we weer heel geleidelijk aan toegaan naar de geboorte van het Licht van God. Laten we hier met elkaar op vertrouwen en elkaar in vinden.

Mededelingen en vooraankondiging

Aanmelden voorafgaande aan reguliere kerkdiensten is op dit moment niet nodig. Wel hebben we als kerkenraad besloten om tijdens het lopen in de kerk weer een mondkapje te dragen en op een afstand van zo'n 1,5 meter van elkaar te zitten. Met uitzondering van mensen die in één huis wonen. Daarnaast vragen we u om bij de reeds bekende klachten thuis te blijven.

Op donderdagavond 25 november is de **tweede bijeenkomst van de P-kring**. De bijeenkomsten zijn 1 x per drie weken in de periode tussen de herfstvakantie en Pasen in *De Schakel*, Kerkstraat 7-9 te Warffum. Wil je meedoen of een keer komen kijken dan kan je dit laten weten bij ds. Peter van Ool 06-13639611; predikant.pkn.warffum@outlook.com of bij Marleen Stokroos 06-12435402, m.stokroos@outlook.com.

Op dinsdag 30 november is er weer een **koffie-inloop in de Immanuelkerk** van 10.00-12.00. Het is wat zoeken in deze tijd naar efficiëntie en mogelijkheden. Soms komt er niemand en tja, niet dat ik dan niks te doen heb, maar dan had ik ook naar iemand toe kunnen gaan. En toch wil ik het graag nog weer proberen. Want voor coronatijd zaten we er soms wel met z'n vijven-zessen en was het erg gezellig. Met andere woorden heb je zin aan een praatje en een kopje koffie, kom gewoon binnen. We hebben er nog nooit met teveel gezeten. Hopelijk tot dan. Hartelijke groet, Marleen

Op donderdagavond 2 december zal er een **lezing** gegeven worden **door ds. Peter J.M.A.** van Ool, predikant in de Protestantse Gemeente te Warffum, Breede en Usquert. Het thema luidt: *Handreikingen voor een christelijk leven* (ofwel: een leefregel voor christenen). In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er vele leefregels geschreven voor kloosterlingen, onder andere door Aurelius Augustinus, Benedictus van Nursia, Franciscus van Assisi en Ignatius van Loyola. Al die regels hebben één groot nadeel: ze beperken zich tot het christen-zijn binnen een katholieke kloosterorde. Christenen buiten de kloostermuren, d.w.z. 'in de wereld', kunnen toch ook wel een leidraad voor hun leefwijze gebruiken? Daar wil Peter van Ool graag met ons een avond hardop over nadenken. Centrale vraag bij die bezinning luidt

dan: Hoe zou een praktische leefregel voor hedendaagse christenen er uit kunnen zien? En niet in de laatste plaats: Hoe zou een 'leefregel' voor uzelf eruit kunnen zien?

De lezing vindt plaats in de kerkzaal van de Protestantse kerk aan de Kerkstraat 11 in Sauwerd van 20.00 – 22.00 uur. Kosten 5 euro. De geldende coronamaatregelen worden in acht genomen. Zie ook de website van de kerk. Contactpersoon is Kees Raangs, 050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl Iedereen is van harte welkom!

Op donderdagmiddag 9 december om 14.30 uur is er weer **samen koffiedrinken met gesprek en gebed met de bewoners van Viskenij** en o.g. Alle belangstellenden van de zorgeneid, maar ook van de aanleunwoningen zijn van harte welkom om aan te schuiven in het Noaberhuis.

Vooraankondiging: Op zaterdagmiddag 11 december, plaats en tijdstip wordt nog nader bepaald **De kerst workshop voor kinderen/jongeren uit het hele dorp**. Met kerst vieren we dat er *“een kindeke geboren is op aarde”*. Maar we vragen ons af hoe dat kindeke het zou vinden als het nu op aarde geboren zou worden. Wat zou dit kindeke dan zien? Hoe zit het op dit moment met onze aarde? Hoe gaan wij hiermee om? Hoe gaan wij met elkaar om? We kunnen dat niet rechtstreeks aan het kindeke Jezus vragen. Maar we kunnen het wel aan onze kinderen vragen. Wat zij ervan denken en vinden. Dat willen we gaan doen tijdens de kerst workshop. Met elkaar hierover praten, maar ook zeker er iets bij knutselen of anderzijds er iets creatiefs mee doen. We willen hier vervolgens een filmpje van maken die we tijdens de kerstavondviering op 24 dec om 19.30 uur zullen meenemen in de dienst. De dienst wordt ook dit jaar weer georganiseerd vanuit de GKV en PKN kerken. Alle kinderen uit Baflo en omgeving die zin hebben om mee te doen zijn van harte welkom. Het wordt vast gezellig. Hou dus de nadere berichtgeving in de gaten.

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos

