

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



Eredienst op zondag 17 oktober om 11.00 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. H. Borghuis

Organist: Linie Boer

Lector: Trix Mulder

Collecten: 1. Kerk, 2. Werelddiaconaat

Kindernevendienst: geen

Kinderoppas: Alies Westerdijk

Eredienst op zondag 24 oktober om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. A.P. Schep

Organist: Geert Doornbos

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Kindernevendienst: Linda van der Wal

Kinderoppas: Elsa Hesseling

Tinalingervesper op donderdagavond 21 oktober om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Tinallinge.

Voorganger: Jolanda Tuma

Organist: Derk Meijer

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Alle diensten zijn te beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 3 oktober gingen met onze hartelijke felicitaties naar Joram Sportel en Ellen Dijkman, de ouders van de dopeling Maureen Jannie Theresia Sportel.

In een mooie dienst van verbondenheid hebben we Maureen gedoopt. Samen met familie, vrienden en gemeente hebben we de vreugde en dankbaarheid om haar leven en het (L)leven gevierd. Als gemeente beloofden we om naast Ellen en Joram, Maureen lief te hebben en te steunen en doen leren in het leven en in een leven met God. "Welkom Maureen" als dooplid van onze gemeente en kind van God.

De bloemen van zondag 10 oktober gingen met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. Jan Zuidema. Ze werden bezorgd door Lies Kruizenga. U bent na een ziekenhuis opname weer thuisgekomen. U merkt dat de ouderdom haar tol begint te vragen, fysieke krachten

nemen af. Samen met uw kinderen zoekt u hier een weg in. In dit alles wensen we u en uw kinderen heel veel kracht, wijsheid en zorg mede van anderen toe.

Op dit moment ligt Roelf Maring in het ziekenhuis. Roelf je bent ernstig ziek. Gelukkig beginnen eerste tekenen van beginnend herstel te komen. Echter t.g.v. koorts en verzwakking heb je momenten van verwarring. Nadat ik Alie, je vrouw voorstelde om via de kerkbodeberichten een oproep tot het sturen van een kaartje te doen, zeiden we tegen elkaar dat een kaartje mogelijk ook kan bijdragen tot een moment van gesprek en helderheid. Roelf ligt in het Martiniziekenhuis, afdeling chirurgie B kamer 403, Postbus 30033. 9700 RM Groningen.

Ook Bert Meijer, alom bekend van de kwekerij ligt in het Martiniziekenhuis. Ook Bert is ernstig ziek. Gelukkig begint bij jou ook een pril herstel te komen. Toch is het afwachten hoe je lichaam de draad oppakt. Met al je levenskracht zet je je hiervoor in. Ook jou, Bert doet het goed om een kaartje te ontvangen. Bert ligt: Martiniziekenhuis, afdeling 2D kamer 202, Postbus 30033. 9700 RM Groningen.

We bidden jullie allen Gods nabijheid toe. Dat jullie je door Hem gedragen mogen weten en lieve betrokken mensen om jullie heen zullen hebben.

Dit bidden we iedereen en ook elkaar toe, omdat "hoe het leven ook is" we hierin God en mensen nodig hebben.

Mededelingen en vooraankondiging

Aanmelden voorafgaande aan reguliere kerkdiensten is niet meer nodig. Ook is het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Wel adviseert de landelijke PKN en CIO tot het zorgen van gepaste afstand. We hebben de stoelen in de kerkzaal weer als vanouds neergezet. U kunt daarin zelf kijken wat voor u een goede afstand is om tot elkaar te zitten. Wij vragen om elkaar daarin te respecteren. Ook is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht, maar als u zich hier prettig bij voelt moet u het zeker blijven doen. En blijf bij de reeds bekende klachten thuis. We hopen op vele mooie diensten samen! Daarnaast blijft de mogelijkheid om de diensten online mee te vieren. Dit zullen we met dezelfde zorg en mogelijkheden voort gaan zetten.

In de *Groninger Kerkbode* staat een mooi verslag van de bevrijdingsdienst van 26 sept. jl. Voor degene die geen kerkbode heeft, maar om dit verslag er deze keer toch graag één wil ontvangen, zijn er 15 extra exemplaren besteld. Belangstellenden kunnen hierover contact opnemen met r.p.meijer@planet.nl

Op donderdagmiddag 28 oktober is er na een lange tijd weer een koffiemiddag voor 75plussers en andere belangstellenden. De middag is van 15.00 t/m 16.30 uur in de Immanuelkerk. Alle 75plussers ontvangen net als bij de vorige bijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging via de wijkmedewerker. Als u geen persoonlijke uitnodiging krijgt, maar wel graag wilt komen bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt dit via mij of via uw

wijkmedewerker even laten weten. We hopen op een middag waarin we weer een draad van gezelligheid en ontmoeting kunnen oppakken.



Op donderdagavond 28 oktober is de tweede lezing vanuit de Commissie Vorming & Toerusting. Ds. Henk Pol zal een lezing houden met als titel *Zoektocht in het evangelie naar Marcus*. Het evangelie naar Markus is het kortste van de vier evangeliën die opgenomen zijn in onze Bijbel. Naar veel wetenschappers aannemen ook het oudste evangelie. Wie op zoek gaat naar wie Jezus was (de zogenoemde historische Jezus) kon het beste te rade gaan bij Markus. Mattheüs, Lukas en zeker Johannes hebben zo een eigen min of meer duidelijk omschreven programma, zo dacht men. Nauwkeurige lezing van het Marcus evangelie laat zien dat ook dit kortste evangelie een programma heeft. Ook Markus was niet echt geïnteresseerd in de vraag wie Jezus was. Ook hij had zijn bedoeling met wat hij schreef. Dat komt tot uitdrukking in de structuur van het evangelie. Het evangelie kent drie delen. Tussen de drie delen is er een kort tussenverhaal. Uiteindelijk heeft Markus haast (een kenmerkend woord in het evangelie) om terecht te komen bij kruis en opstanding. In het evangelie worden leerlingen en omstanders opgeroepen om te zwijgen over wat Jezus gedaan heeft. Niemand mag het weten wie Jezus is. Slechts demonen weten het en spreken ervan. Wij willen met elkaar de opbouw van het evangelie nagaan. Daarbij lezen wij een aantal kenmerkende verhalen. Naast het bieden van informatie is er op de avond volop gelegenheid tot gesprek over de betekenis van het gelezen verhaal. *Ds. Henk Pol (Zuidhorn) is emeritus predikant binnen de PKN. Hij heeft jarenlang nieuwe testament en geschiedenis van het christendom gedoceerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bij de bachelor en master opleidingen theologie. Laatstelijk was hij lector bij Stenden Hogeschool.* De lezing vindt plaats in de Immanuelkerk aan de Heerestraat 30, 9953 PJ in Baflo van 20.00 – 22.00 uur. Kosten € 5,00, incl. koffie met wat lekkers. De op dat moment geldende coronaregels worden gehanteerd. Iedereen is welkom! Contactpersoon is Kees Raangs, 050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl

Op 30 oktober zal de commissie Laurentiuskerk- toren zich presenteren aan het dorp. De presentatie begint om 14.00 uur in de Laurentiuskerk. Het belooft een mooi programma te worden met onderdelen als muziek, kunst en verhalen. In de eerstvolgende Schakel en Onderweg zullen we hier meer over berichten. Mocht u in de herfstvakantie nog iets creatiefs willen gaan doen, er is nog een mogelijkheid tot het versieren van een stoel. Alle

technieken zijn toegestaan. De stoelen is gratis af te halen en dient op vrijdag 29 oktober (10.00 uur t/m 18.00 uur) of zaterdagmorgen 30 oktober vanaf 10.00 uur, ingeleverd te worden, graag een kaartje met jouw naam, adres en telefoonnummer aan de stoel. De stoelen zullen op 30 okt. worden tentoongesteld in de Laurentiuskerk. Voor de mooiste stoelen is er een leuke prijs. De stoel is vervolgens jouw eigendom. De Laurentiuskerk is vanaf 1 okt niet meer dagelijks open, maar als u nog een stoel wilt halen kunt u contact opnemen met pealantorodijk@gmail.com (Alie Dijk).

Voorankondiging P-kring. Op donderdag 4 november willen we het nieuwe seizoen van de P-kring opstarten. De P-kring is een kring van jongeren (12-21 jaar) uit Baflo en Warffum die samen met de predikant van Warffum ds. Peter van Ool en de jeugd ouderling van Warffum Heidy Klinkhamer onder het genot van een patatje met elkaar in gesprek gaan. In het vorige seizoen hebben we een begin gemaakt met het thema “de 10 geboden”. En hoe deze geboden te vertalen zijn in onze dagelijks leven. Gezien we wegens corona dit moesten onderbreken gaan we kijken hoe hierin de draad weer op te pakken. De eerste avond zal ik als voorganger van Baflo ook aanwezig zijn. Maar het is kostbaar om twee betaalde krachten op een groep te zetten. Daarom hebben we na het eerste jaar ervoor gekozen dat de groep eerst wordt voorgezet door één betaalde kracht en een jeugdouderling. Wel zal ik betrokken zijn bij een nog nader te bepalen diaconaal of missionair project wat we vanuit de groep willen opzetten. Opdat wij elkaar wel een beetje verder leren kennen.

Met de voorgangers van omliggende gemeenten (Sauwerd, Winsum, Baflo en Warffum) en hebben we besloten om onze activiteiten meer met elkaar te gaan delen en bekendheid aan geven. Opdat we zo met elkaar een mooi aanbod voor een grote groep mensen kunnen creëren. Het aanbod zal zoveel mogelijk in Onderweg en op de website vermeldt gaan worden. Hierbij alvast een begin omdat Onderweg voordien nog niet is uitgekomen.

Op zondagmiddag 17 oktober is er zondagmiddagcafé in de Centrumkerk, Hoofdstraat W36 in Winsum. Dit begint om 15.00u, inloop vanaf 14.30u! Op die middag zal Lieke Veldman iets vertellen over haar quiltwerk. Haar quilts die ze door de jaren heen heeft vervaardigd, hangen de komende tijd in de ontmoetingszaal van de Centrumkerk. Lieke Veldman. Ze zegt hierover: *Quilts vervaardigen is niet alleen een oude handwerktechniek. Het is ook een kunstzinnige vaardigheid. En quilts kunnen een spiritueel verhaal vertellen.* Ze wil u hierover graag haar ervaringen delen.

28 oktober: filmavond ‘Spring, Summer, Fall, Winter.. ’ Als een onderdeel uit de reeks themabijeenkomsten *Zin in de ouderdom*, over zingeving en ouder worden, o.l.v. ds. Harmen Jansen, 19. 30 u Centrumkerk in Winsum, opgave vooraf bij Centraal Aanspreekpunt info@pgwh.nl Deze Zuid-Koreaanse film uit 2003 (103 minuten) vertelt in verstilde beelden het verhaal van een oudere boeddhistische monnik die een jongere monnik inwijdt in de levenscyclus in zijn tempeltje dat drijft op een meer. De vier jaargetijden weerspiegelen de

vier stadia van het leven. Elementaire ervaringen als liefde, agressie, schuld en boete worden aangeraakt. De mystieke sfeer nodigt uit om stil te staan bij je eigen omgang met deze thema's. Vanwege filmrechten wordt er bij de films een entreprijs geheven van € 7,50

Vakantie Marleen Stokroos tijdens de herfstvakantie ga ik samen met mijn gezin een frisse neus halen bij Egmond aan Zee. Ik ben afwezig van vrijdag 15 oktober t/m zondag 24 oktober. Desgewenst kan Henk Veenstra (06-53154851) een collega van mij benaderen voor eventuele zorg rondom uitvaarten of ander pastoraat dan niet kan wachten.

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos



Geloof, hoop en liefde toegewenst