

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.



Doopdienst op zondag 3 oktober om 11.15 uur in de Immanuelkerk.

Koffiedrinken voorafgaande aan de dienst vanaf 10.30 uur.

Voorganger: Ds. Gertine Blom en Marleen Stokroos

Muziek met medewerking van Ruth Wortel en Corianne Messelink

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk & Israël

Kindernevendienst: Elise Wierenga

Kinderoppas: Rianne Edeler

Tijdens deze dienst zal Maureen Sportel dochter van Ellen Dijkman en Joram Sportel worden gedoopt. Gezien het speciale karakter van de dienst en er meerdere gasten van buiten komen is het goed om u voor deze dienst wel aan te melden. Zodat er enig zicht is op het aantal mensen die zullen komen. U kunt zich zoals vertrouwd voor a.s. zaterdag 13.00 aanmelden via Johan v.d. Leij: johanvanderleij5@gmail.com Natuurlijk kunt u op zondagochtend onaangemeld kijken of er nog een plekje is, maar dat kunnen wij nu nog niet overzien. Wel nodigen we u allen van harte uit om als lid van onze gemeenschap aanwezig te zijn bij dit prachtige ritueel van verbintenis met God en met elkaar.

Heilig Avondmaalsviering op zondag 10 oktober om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. A. Toonstra

Organist: Jan Dijkstra

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Jong Protestant

Kindernevendienst: Ellen Dijkman

Kinderoppas: Hilda Kruijenga

Twee zondagen achter elkaar de twee sacramenten/tekenen van ons verbond met God en met elkaar. Dat kan haast geen toeval zijn nu we weer met meer vrijheid beginnen te leven en vieren. Ook voor deze dienst nodigen we iedereen van harte uit om te komen en aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. We hebben gekozen voor een lopend Heilig Avondmaal waardoor er geen bekers en schalen doorgegeven hoeven te worden. Desgewenst draagt u tijdens het lopen een mondkapje.

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Alle diensten zijn te beleven via: [Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl](http://ProtestantsegemeenteBaflo.c.a.-Kerkdienstgemist.nl)

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 19 september gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. Kroeze aan de Willem de Zwijgerstraat. Ze werden bezorgd door Henk Oudman. U krijgt de bloemen om u een hart onder de riem te steken. Een paar weken geleden is er bij u ingebroken. Naast verlies van waardevolle en betekenisvolle spullen geeft het ook verlies van gevoel van veiligheid. En dat heeft best een behoorlijke impact op uw welbevinden. Het is een schrale troost dat er een paar dingen van het gestolen waar terug is gevonden. Wij wensen u sterkte en Gods kracht toe in het herwinnen van gevoelens van veiligheid en vertrouwen.

De speciale bevrijdingsbloemengroet(rood-wit-blauw)van zondag 26 september ging met een hartelijke groet van ons allen naar de bewoners van Viskenij. Anja Prins heeft de bewoners hiermee verblijden. De gedachte om de bloemen aan jullie te geven kwam vanuit de commissie Bevrijdingsdienst. Ook jullie hebben als kind de oorlog meegemaakt. Tijdens het samen koffiedrinken bleek ook hoe dicht deze verhalen nog aan te oppervlak leven. “Goed om te vertellen, maar we werden er niet vrolijk van”, zeiden we na een tijdje. De verhalen kleuren blijvend mee in jullie levens. Verhalen van de kinderen in oorlogstijd liepen als een rode draad door de gehele herdenkingsdag. Het werd een prachtige dienst. Piet Gootjes zette naast de oorlogsverhalen met de woorden van de profeet Micha 6: 1-6 (BGT) (God ons vraagt om eerlijk, rechtvaardig en trouw te zijn) neer dat ook wij mogen vertrouwen op Gods eerlijkheid, rechtvaardigheid en trouw aan ons. Ook in tijden van grote duisternis, angst en onzekerheid. Juist in tijden van duisternis, angst en onzekerheid. Daarnaast werden de namen genoemd van de gevallen verzet- en andere strijders in Baflo. Vijf jongeren noemden de namen en gaven een kaars als symbool voor het doorgeven van het licht en vrede aan de nabestaanden. Het was mooi hoe juist jongeren deze verbinding tussen vroeger en nu maakten. Kortom het is zeker de moeite waard om de dienst alsnog te zien voor als u hem om wat voor reden dan ook niet kon bijwonen. Via deze weg willen we alle betrokkenen bij de dag bedanken voor hun inzet. Dat ze toch nog na meerdere keren noodgedwongen uitstellen deze waardevolle dag hebben waargemaakt. Want “dat vergeet je nooit!”.

Via deze weg willen we ook allen die door de dienst geraakt zijn of die het om andere redenen het moeilijk hebben Gods steun toewensen.

Mededelingen en vooraankondiging

Aanmelden voorafgaande aan reguliere kerkdiensten is niet meer nodig. We vieren onze diensten met het aantal mensen dat op 1,5 meter afstand van elkaar kan zitten. De ervaring leert dat onze kerkzaal groot genoeg is dat we bij reguliere kerkdiensten nooit met teveel zijn! Dit heeft ons doen besluiten dat aanmelden vooraf niet meer nodig is. I.v.m. het samen zingen is registratie nog wel nodig maar onderwijl zijn van de meesten van ons de persoonlijke gegevens bij de koster bekend en kan registratie voorafgaande aan de dienst

plaatsvinden. Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht, maar als u zich hier prettig bij voelt moet u het zeker blijven doen. En blijf bij de reeds bekende klachten thuis. We hopen op vele mooie diensten samen! Daarnaast blijft de mogelijkheid om de diensten online mee te vieren. Dit zullen we met dezelfde zorg en mogelijkheden voort gaan zetten.

Op woensdag 29 september is ook de eerste lezing vanuit de Commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd en de Protestantse Gemeente Baflo c.a. Barbara de Beaufort zal in de kerkzaal van de PKN kerk in Sauwerd met ons in gesprek gaan over groene theologie. Barbara zegt hierover: *“Op deze avond komt het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort langs. Zij zette het Bijbelse denken over natuur op een rijtje. Maar we gaan ons daarnaast vooral verdiepen in onze eigen vragen. Hoe ervaren wij de natuur? Hoe zien we ons rentmeesterschap?”* Barbara de Beaufort is pastoraal werker in Huizinge, en mede-auteur van twee natuurdagboeken in briefvorm. Ook schrijft ze poëzie, en lied- en cantateteksten. De relatie tussen natuur en mens houdt haar in het bijzonder bezig.

Voor de komende herfst staat ook een lezing door ds. Peter J.M.A. van Ool gepland. Het thema: *“Handreikingen voor een christelijk leven (ofwel: een leefregel voor christenen)”*. Ook heeft ds. Henk Pol toegezegd een lezing te willen geven over het evangelie van Marcus. De lezingen worden gehouden in de kerkzaal van Sauwerd of Baflo. De lezing van Barbara de Beaufort is van 20.00 – 22.00 uur in Sauwerd. Opgave vooraf is niet nodig, wel wordt u bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer te noteren. Kosten: 5 euro, inclusief een kopje thee of koffie. Contactpersoon is Kees Raangs, 050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl. Wij zien uit naar uw komst.

Op zondag 10 oktober 2021 is er een **brainstormavond samen met 18-50 jarigen**. Op deze avond willen we met elkaar ideeën, behoeften en wensen m.b.t. geloof, zingeving, levensvragen, spiritualiteit, gemeenschapszin en kerk-zijn samen bespreken. En kijken hoe/of we hier met elkaar iets van handen en voeten aan kunnen geven. Ieder die mee wil denken/doen is van harte welkom op deze zondagavond om 20.00 uur in de Immanuelkerk.



Op **donderdag 14 oktober (10.00-11.30)** is er weer bijpraten onder het genot van een kopje koffie en iets van het Woord en gebed in Viskenij. Omdat de doopdienst zo laat op de zondagochtend begint hebben we de afgelopen keer voorgesteld om op de 14^e okt. de doopdienst met elkaar te gaan kijken. Ik ga uitzoeken of dit mogelijk is... NB als u in de aanleunwoning van Viskenij woont of in Viskenij zelf maar nog geen zorg ontvangt, bent u ook van harte welkom! Meestal zijn we met een groepje van 5-6 mensen. Het is goed en gezellig en er kunnen nog best een aantal mensen bij. We zitten in de ruimte van het Noaberhoes.

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos

